

# Uddrag af Pd-Klubbens sangbog



POLARIS DRABANTENS  
HELÅRSSANGBOG.

## PD - Sangen

Mel.: "Jeg har en ven --"

1. Hende den skønne, der ligger i havn  
ja, hun er vort eneste liv.  
Kunne jeg, tror jeg, jeg tog hend' i favn,  
for hun er det smukkeste "skiv".  
Vi har en båd,  
der går til vinden,  
er let på pinden  
i storm og slud.  
Den føles kåd,  
slår smut med halen  
og uden dvalen  
står havnen ud.  
Dens mange venner  
en tanke sender  
for glade minder  
i pd's skrud.  
Vi har en båd,  
der går til vinden,  
er let på pinden  
i storm og slud.
2. Båden har dyder, ingen fortryder  
at have pd'ren som ven.  
Og hvilken skønjomfru, hvor mærk'ligt det lyder  
har bredde og tyngde som den?  
Vi har en båd -----
3. Hed er den elskov, vi alle kan nyde  
hvis pigen kan kaldes pd.  
Så elsk dog Polaris, hun ingen vil snyde.  
Det håber jeg alle kan se.  
Vi har en båd -----

# Drabantkonens Sang

Mel.: Fra Engeland til Skotland -----

1. Mit liv totalt blev ændret,  
dengang Drabanten kom,  
min gode mand, han bander nu,  
er ikke mere from.  
OG HELLEDUSEDADA  
- en tak skal Gerlach ha'  
for den Polaris han har skabt,  
den har vi glæde a'
2. I kirken er vi kommet  
hver søndag klokken ti,  
nu bruges den som mærke når  
vi sejler den forbi.  
OG HELLEDUSEDADA -----
3. Før så vi vor familie  
hver ugentlige dag,  
nu Svigermor fortvivlet står  
for vi er stukket a'  
OG HELLEDUSEDADA -----
4. Vor ruder blir ej pudset  
og haven gjort istand,  
for hver gang det er tid til det  
så er vi langt fra land  
OG HELLEDUSEDADA -----
5. Min mand er bigamist nu  
han har os begge kær,  
vi kæmper om ham hver især  
hun vinder tit, den mær.  
OG HELLEDUSEDADA -----
6. Før tog vi ud og spiste  
endskønt der ej var grund,  
nu finder vi i fjorden grund  
det ser man på vor bund.  
OG HELLEDUSEDADA -----
7. Og jeg blev inviteret  
vi gik til the dansant,  
men det er også strøget nu  
da spileren den sprang  
OG HELLEDUSEDADA -----
8. Jeg hvisker tit i mørket  
kom ta' hvad du vil ha'  
så brummer han, det store drog  
min fok, min genua.  
OG HELLEDUSEDADA -----
9. Men skipper, han er god nok  
og ganske særligt nu,  
hvor hun har fået "dyne" på  
han pusler om sin fru.  
OG HELLEDUSEDADA -----

# Strøtanker i et vinterhi

Mel.: I den gamle pavillon

1. Jeg er en af disse Pd-skuder,  
der står og tuder, i vintermudder.  
Efteråret kom med regn og kulde,  
på land jeg skulle, - kom i arkiv.  
Vinterstorm - uha - det kan jeg ikke ta'  
jeg får frakken revet a'.  
Jeg drømmer om igen at få lidt saltvand på min krop,  
at få masten rigget til.  
Så jeg igen kan gøre, hvad jeg føler er mit job  
mærke skødet på mit spil.  
Igen at føle vindens sus i riggen  
og ta' en lille "pjasker" nok så flot.  
Det er sjovt, når skipper bliver prikken  
hvis om læ der bliver vådt.
2. Og i disse vintermørke dage,  
helt uden klage, ser jeg tilbage.  
Tænker på, når vi har Pd sammen  
i fryd og gammen, i sol og regn.  
På det store vand, til glæde for hver mand  
fra Skagen helt til Balka Strand.  
En sommerdag på vandet, det er bare lige os,  
skipper sidder ved sin pind,  
mens skipperinden går på dæk og kaster skuden los  
og får sejlet halet ind.  
Jeg lægger mig på siden fuld af lykke,  
når skipper lægger an til bidevind.  
Jeg føler jeg er uden sidestykke,  
klarere al slags vejr og vind.
3. Vi Pd'er holder altid sammen,  
og andedammen, den danner rammen.  
Krogen bliver smidt imellem skov'ne,  
så de kan dovne, den hele dag.  
Skipper sikkert får en enkelt lille tår,  
og fra båd til båd de går.  
Så dækker de mit cockpit, så jeg ikke kan få luft  
- tror de er på campingtur !!  
Jeg hiver i mit anker for at få dem til fornuft,  
- har I mistet al kultur ??  
Til sidst må jeg til søndenvinden bejle,  
så den kan ta' en runde aved' om.  
Se, det kan få dem alle til at stejle,  
ud af køjerne de kom.
4. Når Pd'ens mandskab holder fester,  
så kan de mestre en masse gæster.  
De fra alle egne kommer kør'ne  
fra hvert et hjørne, de dukker op.  
Jeg kan bare stå, tålmodig vente på  
sommerhimlen bliver blå.  
For hvor er hyggen større end på vores fællestur  
- lykken føles helt total.  
Jeg skvulper og jeg klukker, men mit mandskab bliver sur,  
hvis jeg banker med et fald.  
Jeg står og drømmer om, når det bli'r sommer,  
og atter vi skal sejle vandet tyndt.  
For efter vinter ved jeg våren kommer  
- lad os se at få begyndt.

# Pd vintertræf

Melodi: Juletræet med sin pynt

- 1 Vanens magt er åbenbar,  
og en Pd-middag har  
altid haft den skjulte fejl  
at den går for fulde sejl  
den sejlads er farefuld  
for man blæser helt omkuld
  
2. Hvis den fuldbefarne gast  
passer sejlet til sin mast  
og la'r vær' at gå for nær  
til de mange lumske skær,  
så er øl og brændevin  
Pd-middags medicin!
  
3. Men nu har vi kursen sat,  
og vi håber derfor at,  
appetitten er så stor,  
at vi tømmer dette bord,  
kokken bliver nemlig sur,  
hvis for meget går retur!
  
4. Denne lille vise kom  
som en pause for vor vom,  
men nu må vi sige stop,  
så vi kan få tanket op,  
for vi har det ædle mål,  
at vi straks skal sige skål!

## Pd-vinterfest i Jyllinge 9. februar 2008

### Pd, kære Pd

Mel.: Nina, kære Nina



Vinterliv på havnen er den lange ventetid.  
Kigger ud på fjorden, mon et solstrejf kommer hid?  
Mange vil snart sende efter traveliften bud:  
Giv et lift til "damen", for hun skal i vandet ud.

./. Sejler, kære sejler

- snart er det vår.

Sejler, kære sejler

- igen i år.

Med sommersonne fra oven  
er **Pd** vores ven.

Når hun har skum for boven  
så trives vi igen. ./.



Fjorden atter lokker, den er vores Paradis.

Slap for Harald Blåtand, gudskelov og tak og pris!

Sejl så efter mærker - undgå kys af fjordens bund,  
snart er du så fremme, klar til frokost og en blund.

./. Sejler, kære sejler .... ./.

Havneliv på ferien, det er halve turen værd.

Snakker med så mange - og **Pd**'ere især.

Latter, glade stemmer, ja, man hører i et væk,  
våde varer flyder nu fra bådens "apotek".

./. Sejler, kære sejler .... ./.



**Pd**-klubbens samvær, det er altid helt i top.

**Pd**-folk og **eks**-er slutter op i samlet trop  
til sommerræs på vandet - til vinterfest på land.

"Sejler op ad åen", for vi går så godt i spand.

./. Sejler, kære sejler .... ./.

